



School met de Bijbel Wekerom

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Sinds januari 2019 werken we op onze school met een nieuw programma voor sociale competentie en burgerschap. In de komende jaren voeren we dit lesprogramma in op onze school. In februari 2019 hebben we daar een informatieavond over gehouden. Omdat we ook ouders die deze avond niet aanwezig konden zijn, of toen nog geen kind bij ons op school hadden, willen informeren over deze aanpak, ontvangt u van ons dit informatiepakketje. In deze brief lichten we dat verder toe.

Verbinding, vorming en verantwoordelijkheid

Uitgangspunt voor deze nieuwe methodiek is onze visie. Onze visie laat zich goed samenvatten in drie kernwaarden: verbinding, verantwoordelijkheid en vorming. Deze kernwaarden hebben we in de reisgids (binnenkant) verder uitgewerkt.

We hebben gekozen voor het beeld van een reis. Vandaar de keuze voor een reisgids. Onderwijs is voortdurend in beweging en ontwikkeling. Met elkaar maken we een onderwijskundige reis. Samen reizen betekent dat je met elkaar afspraken maakt en werkt aan prettige groeps sfeer onderweg. De nieuwe methodiek wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat. De onderwijskundige reis die we met elkaar maken is breder dan alleen een positief pedagogisch klimaat, maar is wat ons betreft wel het vertrekpunt.

Sociale vaardigheden en burgerschap

Met de nieuwe methodiek bereiden we onze leerlingen voor op het leven in onze maatschappij. Een maatschappij die soms gecompliceerd is. De school als mini-maatschappij biedt kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Zo leren kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan, om op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Naast de sfeer in de klas en op school bouwen we zo ook aan het werkklimaat.

De lessen, die in alle groepen aan bod komen, zijn onderverdeeld in zes blokken:

1. We horen bij elkaar: over groepsvorming en omgaan met elkaar;
2. We lossen conflicten zelf op: leren omgaan met conflicten;
3. We hebben oor voor elkaar: over communicatie;
4. We hebben hart voor elkaar: over gevoelens;
5. We dragen allemaal een steentje bij: over verantwoordelijkheid;
6. We zijn allemaal anders: over verschillen en overeenkomsten.

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde blokken gewerkt. In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat in deze groep over het 'democratisch ABC'. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als rechtsvorm, regels en wetten. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

Kletskaarten

Bij ieder blok hoort een kletskaart. Op deze kaarten ziet u het blok dat in de afgelopen weken is behandeld. Met behulp van deze kaarten kunt u met uw kinderen napraten over het onderwerp dat is behandeld. Het zou mooi zijn als we op deze manier ook de verbinding met thuis kunnen maken. We



School met de Bijbel Wekerom

geven de kletskaarten mee naar huis op het moment dat we het blok behandelen in de klas. U kunt deze kaarten in deze reisgids bewaren. Daarnaast kunt u de kaarten ook terugvinden op onze website.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen hebben horen we dat graag!
We wensen elkaar een goede reis!

Hartelijke groet,
G.J. Brussaard